



'Verweern' Twentse gedichtenbundel van Gerard Droste

BOEKENNIEUWS

Met enige regelmaat zie en spreek ik Gerard Droste (Klei Gerrit) nog wel eens 'biej oons in Tubbig'. Een rechtgeaarde Tukker die niet alleen trots is op zijn afkomst, maar bovenal prat gaat op het Twents, de taal waarmee hij in Mander is grootgebracht. In zijn arbeidzame leven was hij als wiskundeleraar verbonden aan het Pius X College in Almelo. Maar de kwadratische formules, intervallen en het differentiëren heeft hij al vele jaren achter zich gelaten om zich bezig te houden met onder meer de Twentse taal en het publiceren van boeken.

Enige tijd geleden bracht Gerard Droste mij z'n nieuwste publicatie 'Verweern'. Trouwens ook zijn laatste zoals hij me meldde. Want, zo gaf hij aan: "Met 82 joar is t tied um in ne (nog) leagere versnelling zo lang mogelijk verdan te goan". Zijn eigen leeftijd zal hem ongetwijfeld hebben geïnspireerd voor het schrijven van het navolgende gedicht:

De lev-tied heb'n

Van drok noar heanig-an.

Meuite met inpasn.

Nen weg oetzet'n

tuske wat zich in n kop vast hef zet en t oetzicht in nen dikh daamp.

We spraken uitgebreid over de toekomst van de Twentse taal. Maar ook hoe divers de Twentse taal eigenlijk is (zelfs binnen de gemeente Tubbergen) en eveneens hoe de taal zich heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuwen. Interessant is dat meester Vloedveld (1884-1961) uit Almelo eens gesteld heeft dat het Twents feitelijk de wortel is van alle talen en hij verklaarde dat met de stelling: "A'j achter alle Tweantse weure ia zet of io, dan kriej et zuverste Spaans wat et gef. Allenig met eerappel geet 't nich, want doar zejt ze in Spanje 'tuffel' teggen.". Over 'Tuffel' gesproken, één van de mooiste gedichten uit 'Verweern' betreft m.i.: Tuffelstress.

Tuffelstress

Met em, geboorn boer,

loop ik langs de grond.

*Poldert met de haand ne plaant oet
t laand,
zucht.*

*Van de boetenkaant is t nich te
zeen,*

de tuffel zijnt te kleen.

De Dreugte.

De plaant lat n kop hangn.

Vervang, reuin?

n Vierus

kan overal in breuin.

Van jongs af aan was Gerard Droste al geboeid door taal: "in de eerste klas leern we neust Geesters-Manders de tweede taal, Nederlands. We broekn t lezplänke.". Zijn interesse voor het Twents, Twente en de Twentenaren heeft inmiddels geleid tot diverse publicaties. 'Verweern' betreft nu zijn derde Twentse gedichtenbundel. Eerder verscheen 'Stil-leavn' (2006) en 'Oet-zicht' (2015). Daarnaast heeft hij vele gedichten geschreven die gepubliceerd zijn in het weekblad 'Op en rond de Essen'. Bovendien verscheen van zijn hand in 2003 het boek 'Lecht in 'n Tweedoonker', een roman die in het Twents is geschreven. Evenzo staat de roman 'Kilte in het dal van de Mosbeek' uit 2010 op zijn naam als

ook de publicatie 'De Eeshof, verhalen van dichtbij' (2013).

Alvorens huiswaarts te keren, droeg Gerard nog een gedicht voor uit

eigen werk. En de passie waarmee hij dat vertolkte, getuigde wel van zijn enorme voorliefde voor het Twents. 'Verweern', met isbn 9789071610752, telt 56 pagina's en betreft een uitgave van De Oare útjouwerij te Enschede. De publicatie is te verkrijgen in de boekhandel dan wel te bestellen bij de uitgever via dou@home.nl

Martin Paus

